

De 11 juli waren we weer in Reykjavik om Maite op te pikken en nu zijn we weg naar de West fjorden. Met het marine leven hebben we veel chance ; orkas, walvissen, vinvissen en dolfijnen spelen en springen voor ons. Het is een constant spektakel en elke moment genieten we van wat " dame nature " ons geeft.



Tot volgende updates,
Groeten,
Carole en Nickey.